

PROGRAMMA

- 9.00 uur Zaal open
9.30 uur Verwelkoming
10.00 uur Opening
door Huguette Beyens
10.30 uur Inleiding film
door Phil Borges
11.00 uur Koffiepauze
11.30 uur Documentaire "Crazywise"
met Ned. ondertitels
12.50 uur Muzikaal intermezzo
tussen 13.00 en 14.00 uur Lunch
14.00 uur Muzikaal intermezzo
14.10 uur Filmbespreking
met Phil Borges
15.00 uur Lezing Ludi van Bouwel
15.35 uur Lezing Erik Thys
16.10 uur Muzikaal intermezzo
16.15 uur Koffie en thee-pauze
16.45 uur Lezing Margreet de Pater
17.20 uur Plenum
18.20 Muzikale afsluiting

Zaterdag 23 september

van 9.00 tot 18.30 uur
Don Bosco Centrum,
Ortolanenstraat 6,
Kessel-lo (bij Leuven)

Bijdrage inclusief lunch en drank
€ 70,00 p.p
kom je samen
dan betaal je € 60,00 p.p

Uitgebreide info op
www.hetlevenssnoer.be
en www.poustinia.be

AANMELDING
info@hetlevenssnoer.be
info@poustinia.be
080-517087

Inschrijving na betaling
pas definitief

GEORGANISEERD DOOR
VZW HET LEVENSSNOER EN
HUIZE POUSTINIA
Beho 108 - 6672 Beho
080-517087

CONFERENTIE CROSSING THE ABYSS



Perspectief
voor
geestelijke
kwetsbaarheid

zaterdag 23 september
Kessel-lo

Huguette Beyens, initiatiefneemster van deze conferentie, begeleidt mensen in hun geestelijke kwetsbaarheid in het natraject van hun crisis in Huize Poustinia. Ze hanteert als kunsthistorica en psychotherapeute een dynamisch dieptepsychologisch en systemisch perspectief bij het integreren van de beeldtaal tijdens het proces van herstel.

Erik Thys is als psychiater verbonden aan UPC KU Leuven en PSC St. Alexius Elsene en is actief in de psychosenzorg. Tot zijn interesses behoren psychose, creativiteit en stigma. Hij is voorzitter van VZW Kaos, waar artistieke projecten met een link met psychiatrie ontwikkeld worden.

Ludi van Bouwel is psychiater en psychotherapeut. Zij is verantwoordelijk voor de structurerende afdeling voor jonge volwassenen met een psychose binnen het zorgprogramma psychose van UPC KU Leuven en verbonden aan het ambulante zorgtraject voor vroege interventie bij psychose VRINT bij UPC KU Leuven.

Margreet de Pater, expert op het gebied van “Verbindend gezag” is sociaal psychiater en voormalig opleider sociale psychiatrie. Ze is redacteur van de rubriek gezinsinterventies van Psychiatrienet en schreef een boek over dit onderwerp: De eenzaamheid van de psychose, de rol van veilige strijd bij het ontstaan en herstel van een psychose. Over deze methodiek geeft ze ook trainingen.



CRAZYWISE

van Phil Borges

met Nederlandse ondertitels



Wat kunnen we leren van hen die hun psychologische crisis hebben weten om te vormen tot een transformerende ervaring.

Mensenrechten fotograaf en filmmaker Phil Borges ontdekte gedurende meer dan een kwart eeuw documenteren dat inheemse volkeren psychotische symptomen zien als een soort sjamanistisch potentieel. Hij was gefascineerd door hoe anders wij in het Westen psychose definiëren en behandelen.

Middels interviews met bekende geestelijke hulpverleners zoals Gabor Mate, Robert Whitaker en Roshi Joan Halifax, onderzoekt Phil Borges de als maar groeiende crisis in de geestelijke gezondheidszorg in Amerika die gedomineerd wordt door de biologisch-medicinaal gerichte psychiatrie.

Hij ontdekt tevens een groeiende beweging van professionals en overlevenden van crises die alternatieve behandelingen voorstaan met de focus op herstel, het voeden van sociale contacten en het ontdekken van zin en betekenis in het gebeuren.

“Crazywise” volgt een tweetal Amerikanen gediagnosticeerd als “geestelijk ziek”.

Adam, 27 jaar leidt aan de ernstige gevolgen van medicijngebruik alvorens hulp te vinden in meditatietechnieken.

Ekhaya, 32 jaar, overleeft een ernstig kindermisbruik en verschillende zelfmoordpogingen alvorens te evolueren tot een traditionele Zuid-Afrikaanse genezere die haar helpt haar lijden betekenis en zin te geven en haar helpt een dieper doel in haar leven te vinden.

“Crazywise” wil beslist de wijsheid van inheemse volkeren niet over-romantiseren, noch volledig de Westerse behandelingsmethoden veroordelen. Niet elke inheemse die een crisis doormaakt wordt automatisch sjamaan. En vele mensen hebben baat bij het gebruik van medicijnen.

Wat niet weg neemt, dat wij veel kunnen leren van de acceptatie die inheemse volkeren hebben van de verschillende bewustzijnstoestanden en dat hun rituelen en metaforen ons laten zien hoe diep de verbinding kan zijn met de natuur, met elkaar en met de voorouders.

“Crazywise” wil een stem geven aan de groeiende conversatie die gelooft dat een psychische crisis als een mogelijkheid gezien kan worden voor groei en een potentie tot transformatie in zich draagt, in plaats van enkel een ziekte die behandeld moet worden.

De film wordt vertoond met Nederlandse ondertitels en ook Phils bijdrage wordt vertaald.